

Door de beelden het bos



1. Een nieuw venster

Barbara Hepworth, 1963-1964
Squares with two circles,

Yes! Jullie hebben de eerste stop gevonden. Loop met elkaar om het grote kunstwerk van Barbara Hepworth. Zie je die openingen in het kunstwerk? Ga allemaal op een andere plek staan en tuur door de openingen, vertel elkaar wat je ziet!

2. Natuur op een sokkel!

herman de vries, 1991
(de getuige),

Deze kunstenaar vindt natuur zo belangrijk dat hij het op een sokkel legt. Wat valt jullie op aan dit kunstwerk?

Ga zelf op zoek naar iets bijzonders uit de natuur wat ook een plek op een sokkel verdient. Verzamel alles wat jullie hebben gevonden en leg het bij elkaar.

3. Eigen harmonie

Andy Holden, 2024
Auguries,

Probeer allemaal 1 minuut stil te zijn. Wat horen jullie?

Hoorden jullie ook vogelgeluiden?

Deze drie kunstwerken laten het geluid zien van drie soorten vogels.

Scan de QR code en luister naar de audio fragmenten. Herkennen jullie de geluiden in de vormen van de kunstwerken?

nu jullie!

Maak een eigen groeps 'augurie'.
Eén persoon tekent, de rest gaat op een rij staan.
De eerste in de rij maakt een geluid, daarna volgt de persoon ernaast.

De tekenaar volgt de geluiden door een lijn te tekenen.
Als het geluid van de groep omhoog gaat, gaat ook de lijn omhoog, wordt het zachter?
Dan ga je naar beneden.

Teken in dit vlak (of erbuiten)

4. Zintuigenfeestje

Op jullie wandeling naar de volgende stop, hebben jullie allemaal een andere opdracht.
Neem de natuur in je op:

- Kijk naar alle kleuren om je heen.
- Luister naar alle geluiden.
- Ruik de geuren om je heen.
- Kijk omhoog naar de boomtoppen.
- Voel aan alle bomen die je tegenkomt.
- Kijk naar de grond onder je voeten.
- Proef de natuur (wie durft?!)

Deel aan het einde jullie ervaringen.

5. Zeg het de bomen

Marta Pan, Amphithéâtre, 2007 (ontwerp 2005)

Wat hebben jullie gehoord, gevoeld en geroken van de natuur? Iedereen uit de groep deelt één woord. Maak met de woorden een ode aan de natuur! Wie durft? Ga in het midden van het Amfitheater staan en breng de ode namens de groep.

Zie je alle bomen? Zij zijn jullie publiek!

6. Natuur-lijk?

Heringa/Van Kalsbeek, 2000
Zonder titel,

Zien jullie het kunstwerk bovenaan het trappetje? Hoeveel armen kunnen jullie ontdekken?

Wat valt jullie nog meer op?

Het kunstenaarsduo

Heringa/Van Kalsbeek wil dat dit kunstwerk één is met de natuur.

In de winter is het bedekt met sneeuw, in de herfst met bladeren.

Wat zie je in de lente en zomer?

Kijken jullie na deze wandeling anders naar de natuur?